

# Het kinderparlement

1 keer per maand komt ons kinderparlement samen. Dit bestaat uit leerlingen van het 3<sup>de</sup> tot 6<sup>de</sup> leerjaar. Per klas werd 1 vertegenwoordiger verkozen.

Samen met juf Lisa proberen we oplossingen te zoeken voor bestaande problemen of bezorgdheden van de kinderen. Ook denken we na over nieuwe ideeën die onze school nog beter/leuker/... kunnen maken.

Een prachtige oefening in emancipatie, participatie en sociale vaardigheden.

We bekijken de school door 'de bril' van de kinderen. Want die zien de wereld vaak heel anders dan de juffen en meesters.

Maar het blijft niet alleen bij denken... Zo werden de speelgoedkoffers vorig schooljaar in actie gezet. Een leuke bijdrage voor de middagspeeltijd!

Wij hopen dat ook dit jaar enkele ideeën écht vorm zullen krijgen.

*Wat leeft er in onze school?*

*Wat loopt er goed?*

*Wat loopt er mis?*

*Hoe maken we van deze school een  
leuke, speelse, verrijkende, uitdagende, milieuvriendelijke, ...*

